



## Δημήτριος Αχιλλέα Δέρβος

Γεννήθηκε στις 23/03/1956 στην Αλεξανδρούπολη, έχοντας οικογενειακή καταγωγή από τη Βήσσανη του Νομού Ιωαννίνων. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη αποφοιτώντας από το Φυσικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 1979. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (Λος Άντζελες, Η.Π.Α.) από όπου αποφοίτησε με τίτλους Master of Arts στην Φυσική και Master of Science in Computer Engineering το 1983. Οι ακαδημαϊκές του σπουδές ολοκληρώθηκαν με την απόκτηση διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2000.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία τον Μάρτιο του 1985 ως διαχειριστής υπολογιστικών συστημάτων στο Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε συνεργασία με την εταιρία I.B.M., εγκατέστησε και λειτούργησε τον πρώτο Ελληνικό κόμβο στο Internet (τότε: EARN/Bitnet) στις 26 Οκτωβρίου 1985. Διετέλεσε διαχειριστής των δύο υπολογιστικών συστημάτων mainframe IBM 4361 (GREARN και GRTHEUN1: λειτουργικό σύστημα VM/CMS) οι οποίοι (με υποβρύχια καλωδίωση έως την Ιταλία και μέσω δορυφορικού σταθμού στο Montpellier της Γαλλίας) παρείχαν πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο για το σύνολο των Ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

Εξελέγη σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο “Πληροφορική” στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης και ανέλαβε έργο τον Οκτώβριο του 1986. Στο ίδιο Τ.Ε.Ι. εξελέγη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο το 1987. Το 1988 απεσπάρθη στο Τμήμα Προγραμμάτων και Μελετών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο εργασίας την εξωστρέφεια και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό των Τ.Ε.Ι. Εκπροσώπησε το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στη διεθνή σύμπραξη Trans European eXchange and credit Transfer (T.E.X.T.) μέσω της οποίας επετεύχθη η χρηματοδότηση τριών μεγάλων εθνικών Erasmus International Co-operation Programmes (I.C.P.s) με συντονιστές τα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τ.Ε.Ι. Πατρών και Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Τα συγκεκριμένα τρία Ευρωπαϊκά προγράμματα αποτέλεσαν το έναυσμα για τη συμμετοχή των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. σε δράσεις αμφίδρομης κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 1989 μετατάχθηκε στο (τότε) νεοϊδρυθέν Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Ανέλαβε την οργάνωση και τη διδασκαλία μαθημάτων στα γνωστικά αντικείμενα των Βάσεων Δεδομένων, των Δομών Δεδομένων και της Αλγοριθμικής. Το 1989 το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης υπήρξε το πρώτο τριτοβάθμιο ίδρυμα της Βορείου Ελλάδος που κάλυψε διδακτικά τη θεματολογία των Συστημάτων Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και της γλώσσας Structured Query Language (SQL). Διετέλεσε εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην (μόλις τότε ιδρυθείσα) πρωτοβουλία Academic Alliance της εταιρίας I.B.M. από το 1996. Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης υπήρξε ένα από τα πρώτα Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα και το πρώτο Ελληνικό που συμμετείχαν στην εν λόγω πρωτοβουλία η οποία δημιουργήθηκε για να καλύψει εκπαιδευτικά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα των Η.Π.Α. και του Καναδά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δωρεάν διάθεση λογισμικού της I.B.M. στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, για εκπαιδευτική χρήση. Λογισμικό όπως το DB2 RDBMS και ο Intelligent Miner for Data (Data Mining) που χρησιμοποιήθηκαν άμεσα και εντατικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Πληροφορικής.

Το 2005 έγινε αποδέκτης της ISI Thomson Citation Analysis Research Grant από την American Society of Information Science and Technology (ASIST). Το 2006 εξελέγη Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο “Βάσεις Δεδομένων”. Έχοντας ενταχθεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου από το 2019, διδάσκει μαθήματα και εκπονεί έρευνα στις γνωστικές περιοχές των Βάσεων Δεδομένων και της Αναλυτικής Επεξεργασίας των Δεδομένων / Εξόρυξης Πληροφορίας.